

Stora Enso avverkningsanmäler naturskog

2,4 hektar. Det är den sammanlagda ytan av fyra små myrholmar som Stora Enso planerar att avverka i ett myrmosaiklandskap öster om Malung. Ingen av holmarna har tidigare varit kalavverkad och de består av gammal naturskog med träd i varierande åldrar och av olika trädslag. På en av de större holmarna finns minst ett tiotal grovbarkiga gamla tallar och en gran på minst 250 år – en sällsynthet i dagens hårt brukade skogslandskap. På holmarna finns också en hel del död ved, både liggande och stående samt i olika nedbrytningsstadier, vilket är viktigt för mångfalden i skogen. Flera sällsynta och rödlistade arter som är knutna till naturskogens ekologi påträffades under vår fältinventering av naturskogen på holmarna. Naturskogar som dessa utgör idag undantag i ett landskap präglat av intensivt och omfattande kalhyggesbruk.

I den här delen av landet (Malung-Sälen kommun) domineras landskapet av skogs- och myrmark, men det har under de senaste decennierna nästan förvandlats till oigenkännlighet. Här finns snart ingen gammal naturlig skog kvar. Landskapet består idag till största delen av kalhyggen och plantager av unga barrträd. De små skogspartier som finns kvar i myrmarkerna tillhör det sista av det sista. Det är ett oöverträffat rofferi som Stora Enso (m fl skogsbolag) ägnar sig åt när man vill avverka små myrholmar som dessa. Denna rovgirighet måste också ställas i relation till att vi idag befinner oss såväl i en akut klimatkris som en kris för den biologiska mångfalden. De få naturskogar som fortfarande finns kvar måste lämnas för att ge hotade skogslevande arter en chans att överleva. Idag är omkring 2 000 arter hotade och missgynnade p g a det intensiva kalhyggesbruket. Naturskogarna måste också lämnas för klimatets skull. Det är inte bara i träden som kol binds in, stora mängder kol lagras också i marken. Vid en avverkning frigörs kolet i marken och ger koldioxidutsläpp. Ska vi ha en chans att undvika temperaturhöjningar kan vi inte fortsätta att avverka naturskog, det är de flesta forskare ense om idag.

Stora Enso är anknutna till FSC-standarden som ska garantera ett hållbart och ansvarsfullt brukande av skog. Att avverka naturskog rimmar illa med FSC:s certifieringsstandard och det här är långt ifrån första gången som Stora Enso bryter mot standarden. Bolaget, då majoritetsägare i Bergvik skog AB, miste till och med sitt certifikat 2015 efter att ha brutit mot FSC-standardens krav om att inte avverkningsplanera naturskogar med höga biologiska värden. Har man inte lärt sig något sedan dess?

Det kan tyckas att 2,4 hektar skog på en myr inte är mycket att orda om, men i ett skogslandskap som genomgått en sådan omvandling som skett här är varje kvarvarande naturskogsområde värdefullt – för människor i bygden, för hotade skogslevande arter och inte minst för klimatet. Förutom att det är oansvarigt och oseriöst att avverka skog med höga naturvärden kan det också synas vara ett fattigdomsbevis att ett så stort bolag som Stora Enso väljer att avverka små områden som dessa, mitt ute på en myr. Är man så desperata att inget annat återstår att hugga?

Linnea Helmersson, Föreningen Skydda skogen

Bertil Helmersson, Naturskyddsföreningen Malung-Sälen